

Nieuws uit de school

Immanuel!

Deze nieuwsbrief verschijnt aan het begin van de decembermaand. Een maand die altijd in het teken staat van gezellige activiteiten. Als we sinterklaas achter de rug hebben, richten we ons op de adventsweken en het komende Kerstfeest.

December wordt wel de donkere maand genoemd. Toch vieren we juist in deze maand het wonder van het Licht dat in deze wereld kwam, namelijk Jezus Christus. Hij wilde de hemelse heerlijkheid verlaten om in deze duistere wereld te komen. Hij kwam als het Kind in de kribbe, het Licht in deze wereld. God werd mens. Een groter wonder is niet denkbaar. We lezen in Mattheus dat Jezus genoemd wordt de Immanuel. Wat een rijke en diepe betekenis heeft die naam: 'God met ons'. Hij wilde de mensen gelijk worden, Hij leefde 'onder ons', en Hij zegt ook vandaag nog tegen ons: Ik wil met u zijn, Ik wil met je zijn. Dat vraagt wel iets van ons. De herders uit het Kerstevangelie verlieten alles om het Kind te aanbidden. De Wijzen uit het oosten hadden maar één wens: het Kind Jezus zoeken en vinden. Ze gingen ervoor. Er gebeurde wat in hun leven. De naam Immanuel werd werkelijkheid voor hen. Zij wisten dat Christus ook voor hen naar deze wereld kwam. Dat ze hun redding en verlossing alleen van Hem konden verwachten. Als Jezus in je leven komt, verandert er wat en wordt alles anders.

We wensen alle kinderen, ouders en betrokkenen daarom van harte toe dat ze ook deze Jezus, de Immanuel, persoonlijk mogen kennen en de diepe vreugde mogen ervaren die Hij kan geven.

*O kom, o kom, Immanuel,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!*



Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuel!

Week van Respect

Op 8 november kwam raadslid Wander van Laar op school in groep 8 voor een gastles rondom het thema 'respect'. Samen met de kinderen werd nagedacht over wat respectvol is en wat juist respectloos is.

Noodnummers in het ouderportaal

In onze administratie hebben we van ieder gezin een noodnummer genoteerd. Dit noodnummer heeft u bij de aanmelding doorgegeven en kunt u ook vinden in het ouderportaal van ParnasSys. Omdat we er nog wel eens vragen over krijgen, willen we het volgende nog eens onder de aandacht brengen: als er iets is met uw kind op school, zullen we altijd eerst de ouders of verzorgers proberen te bellen. Als we beiden niet kunnen bereiken maken, dan maken we pas gebruik van het noodnummer. Dit is vaak een familielid of een goede bekende.

Gratis stoelen!

We hebben op school 15 leuke (stapelbare) kuipstoeltjes in de aanbieding. Wilt u er één, meerdere of alles hebben? Laat het ons even weten! Op = Op.



Activiteiten in de komende periode

Sinterklaas

Ook dit jaar brengen de Sint en zijn pieten een bezoek aan onze school op 5 december! De groepen 1 t/m 3 zullen de Sint verwelkomen op het kleuterplein. De kinderen vanaf groep 4 verrassen elkaar met een cadeautje en een surprise.

Kerstvieringen

De Kerstvieringen vinden plaats op donderdagavond 19 december. Leest u de onderstaande aandachtspunten vast door:

- ✓ De kleuters vieren het Kerstfeest in de kerk, daarbij zijn ouders en belangstellenden van harte welkom. Aanvang: 19.00 uur, samenzang vanaf 18.50 uur.
- ✓ De groepen 3 t/m 8 vieren Kerstfeest in de klas. Aanvang: 18.45 uur.
- ✓ Alle kinderen krijgen nog een uitnodiging met specifieke gegevens voor de viering.
- ✓ Als het weer het toelaat willen we de vieringen gezamenlijk afsluiten op het grote plein, om 20.10 uur. We zingen dan samen het 'Ere zij God' en aansluitend is er voor iedereen een hapje en een drankje. We hopen dat veel ouders, verzorgers en andere belangstellenden daarbij aanwezig kunnen zijn.
- ✓ I.v.m. de vieringen zijn de kinderen op donderdagmiddag allemaal om 12.00 uur uit. Vrijdag 20 december beginnen we om 9.30 uur. Om 12.00 uur zijn dan eveneens alle kinderen uit.

Schoenendoosactie

De komende weken doen we met een leuke actie mee: de schoenendoosactie. Iedere leerling mag een schoenendoos vullen met artikelen voor kinderen die het veel minder goed hebben dan wij. Deze schoenendozen worden via stichting Timotheos getransporteerd naar kinderen in Malawi die de dozen heel graag verwelkomen! Wat kunnen we zo op een concrete manier delen vanuit onze overvloed en een ander blij maken. We hopen natuurlijk dat heel

veel dozen gevuld op school aankomen. Schoenendozen mogen zelf versierd worden en kunnen t/m

maandag 16 december ingeleverd worden op school. Zie verder de flyer die is meegegeven aan de kinderen.

Let op: de transportkosten van de dozen (stap 5 op de flyer) hoeven niet worden bijgevoegd. Het zendingsgeld wat we op de maandagmorgen sparen zullen we vanaf nu (t/m maart) opsparen om de verzendkosten te vergoeden.



Bidden voor de school

Op vrijdag 13 december komt de gebedskring bij elkaar, om 8.30 uur in de school. Sluit gerust aan om mee te bidden of te luisteren.

Tot slot

Omdat dit de laatste nieuwsbrief van 2019 is, wensen we iedere lezer alvast goede en gezegende Kerstdagen toe en een voorspoedig 2020! We hopen dat de kinderen een fijne vakantie mogen hebben. Op dinsdag 7 januari gaan de schooldeuren weer open!

Een hartelijke groet, namens de collega's,
J. Teeuw

Ps. Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: DV

Maandkalender

Zo 1 dec	
Ma 2 dec	Gr. 3-4: Lofzang van Maria vers 1 Gr. 5-8: ps. 98 vers 2 <i>Rapportavond 2 (groep 1 t/m 8)</i>
Di 3 dec	
Wo 4 dec	
Do 5 dec	<i>Sinterklaas</i>
Vr 6 dec	
Za 7 dec	
Zo 8 dec	
Ma 9 dec	Gr. 1-8: Lofzang v. Zacharias vers 5 <i>Instream nieuwe leerlingen</i>
Di 10 dec	
Wo 11 dec	
Do 12 dec	
Vr 13 dec	Gebedskring
Za 14 dec	
Zo 15 dec	
Ma 16 dec	Uiterlijke inleverdatum schoenendozen
Di 17 dec	
Wo 18 dec	
Do 19 dec	Leerlingen 's middags vrij. 's Avonds Kerstviering.
Vr 20 dec	9.30 begin schooldag. Leerlingen 's middags vrij.
Za 21 dec	
Zo 22 dec	
Ma 23 dec	<i>Kerstvakantie</i>
Di 24 dec	<i>Kerstvakantie</i>
Wo 25 dec	<i>Kerstvakantie</i> Eerste Kerstdag
Do 26 dec	<i>Kerstvakantie</i> Tweede Kerstdag
Vr 27 dec	<i>Kerstvakantie</i>
Za 28 dec	
Zo 29 dec	
Ma 30 dec	<i>Kerstvakantie</i>
Di 31 dec	<i>Kerstvakantie</i>
Wo 1 jan	<i>Kerstvakantie</i> Nieuwjaarsdag
Do 2 jan	<i>Kerstvakantie</i>
Vr 3 jan	<i>Kerstvakantie</i>
Za 4 jan	

Minder afval op school: doet u mee?

Iedere dag zien we dat de kinderen heerlijk eten, drinken, fruit, brood e.d. mee nemen naar school. Maar we zien ook dat we met elkaar een behoorlijke berg afval produceren in de school. Heel wat pakjes, zakjes en plastic afval verdwijnt in de afvalbakken. Als we de afvalberg met elkaar weten te verminderen, is dat niet alleen veel beter voor het milieu, maar het bespaart ook nog eens in de kosten, die we veel liever ten goede laten komen aan de kinderen en het onderwijs. Gelukkig zien we ook veel kinderen met een trommeltje, een dopper, een herbruikbare fles, een beker of een bakje voor het fruit of koekje. Net zo lekker, makkelijk en veel beter voor het milieu. Daarom onze vraag: doet u ook mee om te besparen op afval? Al het geld wat we besparen willen we graag extra besteden aan buiten-speelmateriaal voor de kinderen!

