

Nieuwsbrief 4 – December 2020

Vooraf...

Deze nieuwsbrief verschijnt als de decembermaand net begonnen is. Een maand die bekend staat als een maand met gezellige dagen. In deze nieuwsbrief informeren we u over de bijzonderheden. Weliswaar worden activiteiten aangepast, maar we zijn blij dat e.e.a. toch doorgang kan vinden.

Opbrengst stroopwafelactie

De stroopwafelactie heeft het prachtige netto-resultaat van €3509,70 euro opgebracht! Hartelijk dank voor de vele bestellingen die gedaan zijn en de manier waarop we merken dat u de school een warm hart toedraagt.

Bijbels

De leerlingen uit groep 5 hebben in de afgelopen week een eigen Bijbel gekregen. Deze Bijbel kregen de kinderen van de hervormde gemeente in Lienden. Dhr. Van Biezen heeft ze namens de bestuurscommissie van de school uitgereikt aan de kinderen.

Zendingsgeld

De éénmalige inzameling voor de voedselactie van Dorcas, op de dankdag, bracht het mooie bedrag op van € 427,-. Daarbij komen nog de giften die individueel zijn overgemaakt naar Dorcas. Hier kunnen heel wat voedselpakketten van aangeschaft worden.

Verder sparen we nog met ons 'gewone' zendingsgeld op maandagmorgen voor een waterproject van Woord en Daad in Afrika. Van harte aanbevolen.

Sint op school

Op vrijdag 4 december vieren we sinterklaas op school.

- In de onderbouw komt Sint in de groepen langs. De ontvangst zal dit keer in het schoolgebouw

plaatsvinden. De ouders van de onderbouw zijn hierover geïnformeerd.

- Vanaf groep 4 verrassen de kinderen elkaar met een surprise en een cadeautje. Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen en het is de bedoeling dat de kinderen zelf hun surprise mee naar binnen kunnen nemen. Let er op dat surprises met vieze smurrie e.d. niet zijn toegestaan!

Kerstvieringen

Op donderdag 17 december zullen 's avonds de kerstvieringen gehouden worden. Alle groepen hebben dit keer een eigen viering in het klaslokaal.

- De vieringen beginnen om 18.45 uur en duren tot 20.00 uur. Vanaf 18.35 uur mogen de kinderen via hun eigen plein en ingang naar binnen komen. De kleuters worden op het kleuterplein opgevangen door de leerkrachten.
- Tijdens de viering krijgen de kinderen iets lekkers met drinken aangeboden.
- Om 20.00 uur zijn de vieringen afgelopen en komen de kinderen naar buiten toe. De kinderen kunnen opgehaald worden bij de hekken. Om drukte te voorkomen graag max. één ouder per gezin. Als u bij beide pleinen tegelijk moet zijn, mag u met uw kind(eren) afspreken om naar één punt te komen.
- I.v.m. de vieringen zijn de kinderen op donderdag 17 december allemaal om 12.00 uur (of 11.50 / 11.55 uur) uit. Op vrijdag 18 december begint de school een uurtje later, om 9.30 uur. Om 12.00 is iedereen uit en begint de kerstvakantie.

Tot slot

Naast alle praktische punten rondom de kerstvieringen, mogen we vooral benadrukken waar het werkelijk om gaat met kerst. De evangelist Lukas beschrijft in het kerstevangelie zo helder en duidelijk waar het om gaat: *'want zie, ik verkondig u grote*

blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Heere.'

Wat kunnen we van deze kerstboodschap leren?

- In de eerste plaats dat het gaat om een blijde boodschap: er is een Kind geboren! En die blijde boodschap mag overal gehoord worden. Heel het volk wordt er bij betrokken en er wordt niemand uitgesloten.

- Daarnaast staat er ook voor wie die boodschap is: voor ú, voor jóu. De herders mochten als eerste de boodschap van de engel horen, maar Lukas trekt het breder. Christus is geboren voor u, voor jou, voor ... vul je eigen naam maar in. Dat maakt het kerstevangelie ook zo persoonlijk. De boodschap van genade en redding mag dan ook dicht bij het kinderhart gebracht worden.

- Vervolgens leert deze kerstboodschap ook Wie er is geboren: de Zaligmaker. Deze betekenisvolle naam geeft kernachtig weer waar dit Kind nu voor gekomen is. De Heere Jezus wil kinderen, ouders, verzorgers, leerkrachten zalig maken. Dat betekent: verlossen van hun zonde en schuld. Redding geven aan mensen die zichzelf niet kunnen redden. Genade geven aan mensen die dat niet verdienen. Omkering van een doodlopende weg naar een weg richting het eeuwige leven. Verloren schapen worden weer opgezocht door de Goede Herder.

Wat een boodschap, wat een Evangelie! Maar dat vraagt wel om een persoonlijk antwoord. Zingt u, zing jij het daarom mee?

Wij gaan met haast naar Bethlehem,

Een Herder is geboren,

Wij zien daar in een kribbe Hem

Die zoekt wat is verloren.

Een herder als een lam zo klein,

Een koning die een knecht wil zijn,

Hij roept, maar wie zal horen?

Al duurt het nog een paar weken, namens alle collega's, de bestuurscommissie en de MR wensen we u alvast gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling toe.

We hopen de kinderen op dinsdag 5 januari weer te zien op school.

Namens de collega's een hartelijke groet,
J. Teeuw

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: D.V.



Nieuwsbrief nr. 4 – December 2020

Maandkalender

zo 29-nov	
ma 30-nov	Gr.3-5 Ps. 52 vers 7 Gr.6-8 Lofzang van Simeon vers 1
di 1-dec	
wo 2-dec	
do 3-dec	
vr 4-dec	Sinterklaas
za 5-dec	
zo 6-dec	
ma 7-dec	Gr.3-5 Lofzang van Simeon vers 2 Gr.6-8 Lofzang van Zacharias vers 1 Instroom nieuwe leerlingen
di 8-dec	
wo 9-dec	
do 10-dec	
vr 11-dec	
za 12-dec	
zo 13-dec	
ma 14-dec	Gr.3-8 Ps. 98 vers 2
di 15-dec	
wo 16-dec	
do 17-dec	Leerlingen vanaf 12.00u vrij 's Avonds Kerstviering
vr 18-dec	Begin schooldag om 09.30u Leerlingen vanaf 12.00u vrij
za 19-dec	
zo 20-dec	
ma 21-dec	Kerstvakantie
di 22-dec	Kerstvakantie
wo 23-dec	Kerstvakantie
do 24-dec	Kerstvakantie
vr 25-dec	Kerstvakantie Eerste Kerstdag
za 26-dec	Tweede Kerstdag
zo 27-dec	
ma 28-dec	Kerstvakantie
di 29-dec	Kerstvakantie
wo 30-dec	Kerstvakantie
do 31-dec	Kerstvakantie
vr 1-jan	Kerstvakantie Nieuwjaarsdag
za 2-jan	

zo 3-jan	
ma 4-jan	Studiedag leerkrachten Leerlingen vrij
di 5-jan	Gr.3-5 Ps. 65 vers 1 Gr.6-8 Ps. 150 vers 1 Luizencontrole (thuis!) Instroom nieuwe leerlingen

Bijbeltekst van de maand december

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat
Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3 vers 16